



Nieuwe reeks

In deze rubriek gaan we in het Meetjesland zoek naar een monumentale, oude boom. We laten elke keer een natuurfoto van onze Meetjeslandse Natuurfotowerkgroep aan het woord, die meewerkte aan onze fototentoonstelling over monumentale bomen. Weet jij ook een prachtige, oude boom staan?

Bezorg ons de informatie op monumentale-bomen@npmeetjesland.be en misschien staat hij hier de volgende keer geportretteerd...

In de White Mountains in Californië staat een 5.062 jaar oude dennenboom van het geslacht *Pinus longaeva*. In Zweden vinden we misschien wel de oudst levende boom ter wereld. Daar staat een 'jonge' spar die slechts vier meter boven de grond uitsteekt, maar waarvan het wortelgestel al 9.550 jaar groeit (dat is net na de ijstijd!).

De plataan van Wippelgem

Als kind groeide ik op vlakbij het Goed ten Hulle, nu bekend als het Kasteel van Wippelgem. Het was een zorgeloze tijd en ik herinner mij vooral de zeer groene en landelijke omgeving. Het domein was toen echter nog niet toegankelijk en niets deed vermoeden welke parel zich net achter het kasteel bevond.

Toen ik er later voor het eerst ging wandelen, nadat het was opengesteld voor het publiek, viel mijn oog onmiddellijk op de kolossale plataan. De indrukwekkende omvang van zijn stam en kruin deden vermoeden dat dit een boom was met een rijke geschiedenis. Die begon ergens rond 1840 toen hij werd aangeplant, maar reeds een vijftigtal jaar later hing zijn lot al aan een zijden draadje. In 1892 verwoestte een grote brand een aanzienlijk deel van het kasteel, waarna het volledig werd heropgebouwd. De plataan hield echter stand, overleefde en groeide verder uit tot de reus die hij vandaag de dag is. Jawel, met een stamontrek van maar liefst 5,52 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte) en een kruinstraal van 13 meter is het binnen Oost-Vlaanderen vermoedelijk de dikste in zijn soort.

Bomen met een dergelijke omvang hebben een grote invloed op hun omgeving, niet alleen visueel maar ook naar flora en fauna toe. Helaas worden deze giganten stilaan zeldzaam in onze streken en krijgen bomen in het algemeen steeds minder de kans om écht oud te worden. Gelukkig is deze knaap ondertussen een beschermd monument omwille van zijn artistieke en historische waarde als typische parkboom. Interessant om weten is dat het hier om de zogenaamde gewone plataan (*Platanus x hispanica*) gaat, waartoe bijna alle platanen in onze contreien behoren.

Toen ik de kans kreeg om als fotograaf mee te werken aan een reizende tentoonstelling over monumentale bomen in het Meetjesland wist ik meteen dat de plataan van Wippelgem niet mocht ontbreken. Het is een boom die omwille van zijn standplaats, geschiedenis, omvang, leeftijd, de link met mijn jeugd en zoveel meer een bijzondere betekenis heeft voor mij. Ik beschouwde het dan ook als een persoonlijke uitdaging om dit levende monument op een zo mooi mogelijke manier te portretteren. Mijn doel was om de verbondenheid tussen de plataan en het kasteel in één unieke foto vast te leggen. Een origineel beeld maken van een boom dat fotografisch en artistiek aanspreekt is echter geen evidentie. Het kostte me dan ook meerdere sessies bij uiteenlopende lichtomstandigheden om tot een bevredigend resultaat te komen. Laat ons hopen dat ook volgende generaties nog kunnen genieten van deze monumentale boom. Met mijn foto heb ik in elk geval geprobeerd om deze plataan te vereeuwigen en het respect te geven dat hij verdient.

Wim Acke

Info bij de foto: Nikon D500 met 8-15 mm f/3.5-4.5 fisheye; sluitertijd 1/320 sec.; diafragma f/4.5; iso 100

